

En tom tvättmedelsförpackning ligger och skräpar på diskbänken...  
Disk från ett helt kompani täcker alla avlastningsytorna i köket...  
Stanken av gamla matrester är närvarande i rummet...  
Ljudet från regnet är det enda som hörs...  
Klockan är sent, mycket sent, inte en levande själ är vaken, faktum är, att inte en levande själ finns i lägenheten, bara resterna av dem...  
Nu menar jag inte disken och matresterna och alla kläder som ligger utspridda, nä, jag menar riktiga rester, av kött och blod, och vad annat mysigt som finns i en människokropp...  
Lägenheten berättar en historia, som de flesta andra lägenheter, men just denna vittnar om en lycklig historia, med ett vidrigt slut, ett oänt slut...  
Inte helt oväntat bodde här en gång en familj, en familj som alla andra, en pappa, en mamma, en son och en dotter, till och med en hund.  
Familjen var en av de lyckliga slagen, där mamma och pappa inte grälar varje helg, utan där man gör saker tillsammans och tycker om det.  
Hela repertoaren hade de, mysiga hemmakvällar, av båda varianter, jag tänker på mysiga hemmakvällar med TV och mysiga hemmakvällar med sällskapsspel, alltid efter en härlig middag med mycket skratt, sedan efterrätt, alltid på sådana kvällar en god, smarrig efterrätt, trevliga dagar i parken, eller varför inte nere vid havet, ett och annat biobesök, nöjesparker... allt...  
Hur kunde det nu vända från en lycklig historia till en vidrig?  
Ja, jag önskar att jag hade svaret på det, jag önskar att jag hade svaret på mycket...  
Historien tog vändning när pappa kom hem en vanlig torsdag och hade köpt med sig en stor påse godis till hela familjen.  
Han fick en kärleksfull bassning av mamma eftersom man inte ska äta godis på torsdagar, men låt gå för ikväll... men det blev inget godis förrän efter maten!  
Måltiden avlöpte lugnt och fridfullt som den brukar, med undantag av att dottern spillde ut mjölk över storebrodern, och som pojkar i sex års åldern ville han hämnas...  
Men det fick han så klart inte...  
Efter maten skulle pappa se på nyheterna och mamma, som redan hade hört dem på radion tidigare började istället samla ihop tvätten, eftersom de hade tid i tvättstugan på fredagen.  
På vardagsbordet stod en stor skål fylld med godiset, och på golvet framför tv:n låg två barn och mumsade i sig av det goda.  
Utan någon förvarning slocknade tv:n på grund av ett strömavbrott, hela lägenheten låg svart och man hörde två ynkliga snyftningar från golvregionen.  
Pappa började tala lugnt till sina barn och mamma hade börjat leta fram stearinljus, en explosion hörs, det låter som den var riktigt nära, alldeles utanför på gatan lät det faktiskt som...  
Mamma och pappa har lite svårt för att hålla sig lugna men anstränger sig för barnens skull...  
In genom dörren kommer nu en beväpnad man, följt av ett flertal andra, de skriker och lyser med sina ficklampor.  
Tvättkorgen som mamma hade ställt vid dörren hade de sparkat omkull och tvätten spreds runt i lägenheten allteftersom de främmande männen strövade runt.  
Pappan var deras första offer, ett skott mitt i pannan, mamman och barnen började gallsrika och pojken som denna gången fick utagera sitt hämnbegär rusade mot en av männen som sparkade in honom i en vägg för att sedan slå kolven på sin AK-4 mot det lilla pojk huvudet.  
Kvar i sceneriet fanns nu mamma, dotter och ett gäng förbittrade och trötta soldater långt hemifrån.  
Innan de kallsint mördade mamma och dotter hann de roa sig i några timmar, det var många soldater, det blev mycket lidande, de dödande slagen måste nästan ha känts som en befrielse.  
Efter sin lilla lek tog de allt vad som fanns i matväg...  
De brydde sig inte om att städa upp efter sig eller ens att be om ursäkt, de gick bara därifrån och fortsatte sitt plundringståg...  
Men godisskålen står kvar, nästan orörd, ska nog gå och se efter om det finns något gott kvar, fast det är klart, barn brukar ju vara experter på att äta upp allt det godaste först, de kanske hann göra det, de kanske fick göra det en sista gång innan de...  
Ja, usch, jag vill inte ens tänka på det...

En kort novell av Nalle Windahl